

Thema winter

De winter is het thema waar wij met de peuters nu na de kerstvakantie mee aan het werk gaan.

We hopen dat we echt winterweer krijgen met sneeuw en ijs.

Dan gaan we naar school met de dikke jassen aan, mutsen op, handschoenen aan en de sjaal om.

We gaan samen bedenken welke kleren je aan moet als het koud is. We kijken naar de kale bomen en we voelen de koude wind. Ook gaan we de vogels voeren met ons zelf gemaakte voerrolletje. Als we geluk hebben kunnen we op het plein spelen met sneeuw. We maken dan een sneeuwpop of gaan op de slee. En we leren liedjes en versjes over winter.

**Dag mijnheer de
sneeuwman waar
kom je vandaan
Dag mijnheer de
sneeuwman blijf
maar staan
Hier is een bezem, een das en
een hoed
Dag mijnheer de
sneeuwman
het staat je goed!**



De boeken die wij gebruiken bij het interactief voorlezen:



Voorleesboekjes voor thuis bij thema Winter:

Kikker in de kou: Max Veldhuis

De Sneeuwman: Raymond Briggs

Kan ik er ook nog bij?: Loek Koopmans

Wat een winter! Kijk- en zoekboek: Rotraut Susanne Berner

Leuke websites om te bezoeken:

<https://www.jufjanneke.nl/wordpress/winter/>

<https://www.mamaliefde.nl/thema-winter-kinderen-activiteiten-spelletjes/>

<https://www.volgmama.nl/winter-prentenboeken/>

<https://meestersander.nl/meester-sanders-apps/apps/educatieve-apps-in-de-praktijk/winter/>