

Welkom.

Zo aan het begin van het nieuwe jaar starten we deze week met het thema Welkom.

Dat zal in het teken staan van herhalingen van het dagelijkse ritme. Zo gaan we de dagritme kaarten even weer bij langs en bespreken we hoe het ook al weer hoort en wat we dan gaan doen.

We nemen de regels en afspraken met elkaar door en gaan de speelhoeken bij langs om te kijken welk speelgoed er is en wat zouden de kinderen er graag nog bij willen.

Er worden allemaal liedjes gezongen, beweegactiviteiten gedaan en er mag geknutseld worden. Maar wat vooral voorop staat is..... gezellig met elkaar spelen.

Het onderstaande liedje zingen we aan het begin van elke dag



Piramide voor thuis


Activiteiten voor peuters en kleuters thuis

Oriënteren 1

Doel
Het kind kan samen én zelfstandig het liedje zingen. Het kind leert woorden die in het liedje voorkomen.

Materiaal
• Je eigen stem

Woorden
Peuters: goeiemorgen, zingen, slapen-geslapen
Kleuters: de ochtend, de middag, je-jullie

Link
[Kijk en luister naar het liedje](#)
'Goeiemorgen allemaal'.

Tips
Pas de woorden van het liedje aan voor een ander moment op de dag.

Lied Goeiemorgen en Goeiemiddag

Goeiemorgen allemaal
Joes Hengeveld



Zing het liedje als de dag begint. Zing 'je' in plaats van 'jullie'.
 Pas het liedje aan na de lunch:

*Goeiemiddag allemaal
 Hebben jullie lekker gegeten
 Goeiemiddag allemaal, wat fijn dat jullie er zijn*

Project Welkom



Bij elk thema staat er één boek centraal dat op verschillende manieren interactief voorgelezen wordt. Dit boek wordt gedurende het thema eerst bekeken en dan mogen de peuters vertellen wat ze zien. Daarna wordt het gelezen en ten slotte kunnen de kinderen het verhaal navertellen. Zo stimuleren we de woordenschat, taalontwikkeling en het denkvermogen van de peuters. Door het stellen van vragen zoals: wat zou er nu gebeuren? wat denk je dat ze gaan doen? Enz leren kinderen voorspellen wat er kan gebeuren.



Deze week lezen we het boek: **Dag!** Pappa varken brengt Bram naar school. Het is gezellig in de klas, maar Bram wil niet dat zijn vader weggaat. Nog één kusje, nog een boek voorlezen, nog even neusie-neusie doen... steeds opnieuw bedenkt het varkentje iets nieuws om zijn vader nog even te laten blijven. Tot juf ingrijpt en vader varken eindelijk kan vertrekken.

Maar wie zijn ineens al die zwaaiende dieren achter het raam? Zijn dat echt de ouders die hun kinderen al weer komen halen? De ochtend is omgevlogen!